

Voorbije jaar in De Appelboom

Een nieuw jaar is begonnen. Nieuwe kansen, voornemens, uitdagingen,...

Maar eerst kijken we nog even achterom.

In 2016 viel de definitieve beslissing, na grondige overwegingen, om een werking met 4 groepen op te starten. Drie groepen met 4 kinderen, 1 groep met 3 kindjes. Eerst volgde er aanpassingswerken. Het gedeelte van de 'blauwe ruimte', de speel-o-theek, werd omgebouwd tot 4^e leefgroep.

In september was het dan zover. Sissi en Kimmy werden de begeleiders van de nieuwe groep 'De Vlindertuin'. Die groep telt 3 kinderen. Zo kregen Lore en Fabienne uit 'Het Klokhuis' nieuwe burens! Leuk! Patsy, Ingrid en Sofie bleven de vaste begeleiders van 'De Sterretjes'. An en Kendy bekommerden zich voor 'De 4 Zonnetjes'. In de zomer verraste Kendy ons met haar eerste zwangerschap. Sedertdien vervangt Maxime Vissers haar. Maxime bewees zich al ruimschoots tijdens haar stage master orthopedagogiek een schooljaar eerder. En in deze trent blijft ze haar beste beentje voorzetten.

Twee collega's kregen afgelopen jaar bezoek van de ooievaar. Lieselotte, de logopediste, kreeg een zoontje bij, Arnaud. Aurelie is heel trots op haar kleine broertje. Jessica verwelkomde een dochtertje Olivia, Matteo kreeg er een zusje bij, tof! Proficiat aan de fiere mama's. En een gemeente dankuwel aan Ann Deckers en Isabelle Vanouytse, die Lieselotte zo bekwaam vervingen tot na haar bevallingsrust.

Sigrid - ergotherapeute, Linda - secretaresse, Marjoleine - maatschappelijk assistente, Tine – orthopedagoge, Lukas – groepschef, Dr. Hilde – kinder- en revalidatiearts en Frank – directeur bleven trouw op post.

In de keuken en de huishouding deed Carine haar uiterste best door in te springen voor haar zieke collega Lydia. Ondertussen heeft Linda Smolders zich bij het huishoudelijk team gevoegd.

Je ziet 2016 bracht heel wat nieuwe mensen in ons team. En dan mogen we natuurlijk Malika, Karen en Rosanne niet vergeten. Malika en Karen lopen stage (werkplekleren) in het kader van hun opleiding tot opvoedster. Rosanne is dan weer psychologe in spe. En ze doen dat reuzegoed!

2016 bracht ook afscheid van Mariëlle. Ziekte dwingt haar het rustiger aan te doen. Gedurende 25 jaar werkte ze als opvoedster in 't Appelboomke, op de Runkstersteenweg te Hasselt en tenslotte in De Appelboom te Genk. Dit was een afscheid met heel veel spijt in het hart, voor alle partijen. Maar ook fier en dankbaar voor de lieve collega.

Naast het personeelsnieuws valt er nog heel wat te vertellen over de barbecue en alle activiteiten die ten voordele van De Appelboom gebeurden! We denken aan de Leuke-Missie-Tour, Schots Weekend, wijnverkoop Music for Life, kerstmarkt Nike, ... We kunnen onze dankbaarheid niet genoeg uiten!

Tenslotte willen we al de 7 kinderen en hun familie die ons verlieten in 2016 heel veel geluk toewensen in hun nieuwe schooltje!